

Årsberättelse för forskarskolan i historia läsåret 2008 – 2009

Verksamhetsåret har i stor utsträckning präglats av ett relativt stort antal disputationer och av att en ny grupp doktorander påbörjat sina forskarstudier.

Styrelse och administration

Styrelsen har under läsåret haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Klas-Göran Karlsson, Lars Berggren, Hanne Sanders och Eva-Helen Ulvros från Lund, Lars Olsson från Växjö, Mats Greiff från Malmö och Elisabeth Elgán från Södertörn. Suppleanter: Kristian Gerner från Lund, Gunlög Fur från Växjö, Monika Edgren från Malmö samt Kekke Stadin från Södertörn. Följande personer har varit representanter för doktoranderna: Malin Gregersen (ordinarie), Magnus Olsson (ordinarie), Carolina Jonsson (suppleant), Fredrik Håkansson (suppleant).

Under läsåret sammanträdde styrelsen den 29/9, 1/12, 29/1, 14/4 och 2/6.

Forskarskolans ledningsgrupp har bestått av Klas-Göran Karlsson (ordförande), Lars Berggren (studierektor), Charlotte Tornbjer (utbildningskoordinator) och Barbro Bergner (sekreterare i styrelsen).

Doktorander

Vid läsårets början hade forskarskolan 42 doktorander (21 kvinnor och 21 män). Av dessa antogs sex under år 2001, sex år 2002, nio år 2003, fyra år 2005, tolv år 2006 och fem år 2008. Vid början av läsåret var arton placerade i Lund, tolv på Södertörn, fyra i Växjö och åtta i Malmö. En av doktoranderna i Malmö har fått en arbetsplats på högskolan i Halmstad.

Vid läsårets slut var antalet doktorander 32, eftersom vi har haft elva disputationer under året och på grund av att en av de nyantagna doktoranderna, med placering i Lund, började först under senhösten. Av dessa doktorander är fjorton placerade i Lund, nio på Södertörn, två i Växjö och sju i Malmö. Könsfördelningen är jämn, sexton är män och sexton är kvinnor.

Några av studiestöden är externfinansierade eller finansierade av respektive lärosäte. Det gäller två doktorander i Malmö och tre på Södertörn. Doktoranderna i Lund, Malmö och Södertörn är antagna vid Lunds universitet, medan doktoranderna i Växjö är antagna vid Växjö universitet.

Flera av doktoranderna har haft annan tjänstgöring i sina anställningar (huvudsakligen undervisning). Dessutom har barnledighet och sjukskrivning gjort att doktorandernas registrering inte uppgått till 100 procent. Studiestödet har gått ut för några av doktoranderna.

Forskarskolan har inte gjort någon utlysning under läsåret. Under höstterminen 2008 hälsades sex nya doktorander välkomna, alla med placering vid Lunds universitet: Peter K Andersson, Fredrik Egefur, Kajsa Brillman, Isak Hammar, Emma Hilborn och Johan Stenfeldt.

Kursutbudet läsåret 2008 – 2009

Lsåret har kännetecknats av en intensiv kursverksamhet för de nyantagna doktoranderna. Under höstterminen följde de den gemensamma introduktionskursen för Området för humaniora och teologi vid Lunds universitet. Detta innebar att de studerade tillsammans med doktorander i andra discipliner än historia. Därefter följde de obligatoriska teori- och metodkurserna, anordnade av forskarskolan. Deltagare i dessa båda kurser var från forskarskolan: Peter K Andersson, Fredrik Egefur, Kajsa Brillman, Isak Hammar, Emma Hilborn, Johan Stenfeldt, Christina Douglas och

Rasmus Fleischer. Från den fakultetsfinansierade forskarutbildningen deltog David Larsson. Som lärare tjänstgjorde Lars Berggren från Lunds universitet, Monika Edgren från Malmö högskola och Ulla Rosén från Växjö universitet.

Internat

Forskarskolans januariinternat hölls den 29–30/1 på Margretetorps Gästgivarvaregård. De doktorander som antogs 2008 ventilerade avhandlingspromemorior. Internatet inleddes med en förmiddag om arbetsmarknaden för historiker med inbjudna föreläsare. Gunnar Wetterberg föreläste på temat *Historikern, arbetslivet och omvärlden*, medan Anna Maria Forsbergs föreläsning hade titeln *Från forskarkorridoren till Armémuseum. Arbetsuppgifter och framtidsutsikter på ett museum*. Därefter följde en paneldiskussion om disputerade historikers arbetsmarknad. I panelen deltog Hans Albin Larsson, professor i historia och överdirektör vid Skolinspektionen, Gunnar Wetterberg, historiker och samhällspolitisk chef vid SACO, Karin Palmkvist, fil.dr och redaktionschef på Studentlitteratur, samt Anna Maria Forsberg, fil.dr och intendent vid Armémuseum. Klas-Göran Karlsson fungerade som moderator.

I internatet deltog 21 av forskarskolans doktorander och ytterligare två doktorander som inte tillhör forskarskolan. Dessutom deltog 19 lärare/forskare, de flesta handledare i forskarskolan, och fyra inbjudna gäster.

Även ett internat i juni planerades initialt. Avsikten var att vid detta diskutera texter till en ny forskarskoleantologi. Av ekonomiska skäl ställdes internatet in och frågan om utgivning av en antologi skjuts på framtiden.

Handledarmöte

Den 29/9 hölls ett handledarmöte på Härkeberga slott. Forskarskolans styrelse har beslutat att handledarmöten skall hållas årligen. En bakgrund är den kritik som Högskoleverket riktat mot forskarskolans bristande effektivitet när det gäller att uppnå examinationsmålen.

På handledarmötet fördes en diskussion om antagningsprocessen under ledning av Hanne Sanders och Lars Edgren. Därefter redogjorde två doktorander, Cecilia Riving och Johan Östling, för doktoranderfarenheter när det gäller handledning. Jitka Lindén, universitetslektor vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet, föreläste sedan på temat *Reflektioner över handledning inom ett universitet i förändring*. Dagen avslutades med gruppdiskussioner som protokollfördes. Gruppernas synpunkter ställdes sedan samman och distribuerades till handledarna. Bland frågor som diskuterades fanns följande:

- Hur ska ett handledarkollegium organiseras på det mest effektiva sättet? Vilka samarbetsformer bör ett handledarkollegium ha?
- Hur bör relationen mellan huvud- och biträdande handledare se ut för att utgöra ett så effektivt stöd som möjligt för doktoranden? Är systemet med tredjeläsare bra?
- Hur kan man använda studieplanen på ett produktivt sätt? Vore etappmål i utbildningen en bra lösning? Var skulle dessa etappmål i sådana fall placeras i utbildningen?
- Hur handleder man en bra avhandling så att den blir klar på fyra år? Bör man få skriva om vad man vill? Bör handledare uppmuntra doktoranders önskan att undervisa, administrera och ordna konferenser, trots att detta kan medföra en försening i själva avhandlingsskrivandet, eller bör man vara mer restriktiv?

Internationalisering

I december utlystes ett mobilitetsstipendium som gick till Fredrik Håkansson. Summan på 40 000 kronor täckte en vistelse vid Wayne State University i Detroit, USA.

Liksom tidigare år har forskarskolans doktorander fått bidrag till konferensresor. Doktorander har deltagit i internationella konferenser som *History of Communication in the Baltic Sea Region* i Tartu, Estland, 19–21 september 2008, *Working Class Studies Association Conference* i Pittsburgh, USA, 3–5/6 2009 och *Anglo-American Conference of Historians* i London, Storbritannien, 2–3 juli 2009. Dessutom har extra medel beviljats till språkgranskning av artiklar som publicerats eller ska publiceras på engelska.

Disputationer

Under läsåret har elva av forskarskolans doktorander disputerat. Fem av dessa har disputerat i Lund, tre vid Södertörns högskola, två vid Växjö universitet och en vid Malmö högskola. Detta betyder att forskarskolan hittills haft sjuutton doktorsdisputationer. I sammanställningen nedan redovisas vilka som disputerat under läsåret 2008–2009.

Jesper Johansson (Växjö)	<i>"Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här." Retorik och praktik i LO:s invandrapolitik 1945</i>
Christina Jansson (Södertörn)	<i>Maktfyllda möten i medicinska rum. Debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960–1985</i>
Ann Hedén (Södertörn)	<i>Röd stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen</i>
Cecilia Riving (Lund)	<i>Icke som annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft</i>
Magnus Olofsson (Lund)	<i>Tullbergiska rörelsen. Striden om den skånska frälsejorden 1867-1869</i>
Johan Östling (Lund)	<i>Nazismens sensmoral: Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning</i>
Christian Widholm (Lund)	<i>Solskensolympiaden – Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912</i>
Ainur Elmgren (Lund)	<i>Den allra käraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939</i>
Andrés Brink Pinto (Södertörn)	<i>Med Lenin på byrån. Normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939</i>
Helena Tolvhed (Malmö)	<i>Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948–1972</i>
Lennart Karlsson (Växjö)	<i>Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i Bromölla 1905–1960 (Växjö)</i>