

Årsberättelse för forskarskolan i historia läsåret 2007 – 2008

Verksamhetsåret har i stor utsträckning präglats av Högskoleverkets utvärdering av de 16 nationella forskarskolorna, däribland forskarskolan i historia. Under året har tre disputationer och ett licentiatseminarium ägt rum. En ny antagningsomgång med sex nya studiestöd har genomförts.

Styrelse och administration

Styrelsen har under läsåret haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Klas-Göran Karlsson, Lars Berggren, Hanne Sanders och Eva-Helen Ulvros från Lund, Lars Olsson från Växjö, Mats Greiff från Malmö och Elisabeth Elgan från Södertörn. Suppleanter: Kristian Gerner från Lund, Gunlög Fur från Växjö, Monika Edgren från Malmö samt Christine Bladh (t o m januari 2008) och Kekke Stadin (från januari 2008) från Södertörn. Följande personer har varit representanter för doktoranderna: Ordinarie: Rasmus Fleischer (t o m 2007), Louise Sebro (t o m 2007), Malin Gregersen (från januari 2008) och Magnus Olsson (från januari 2008). Suppleanter: Carolina Jonsson (från januari 2008), Vanja Lozic (t o m 2007) och Fredrik Håkansson.

Under läsåret sammanträdde styrelsen den 7/9, 22/10, 21/1, 16/5 och 10/6 samt per capsulam den 10/10.

Forskar skolans ledningsgrupp har bestått av Klas-Göran Karlsson (ordf), Lars Berggren (studierektor), Johan Dietsch (utbildningskoordinator t o m höstterminen), Charlotte Tornbjer (utbildningskoordinator fr o m vårterminen) och Barbro Bergner (sekreterare i styrelsen och ansvarig för gästföreläsarverksamheten). Forskar skolan bekostar också delar av ekonomihandläggaren Evelin Stetters och datoransvarige Kenneth Johanssons löner.

Doktorander

Vid läsårets början hade forskarskolan 40 doktorander (19 kvinnor och 21 män). Av dessa antogs sju under år 2001, sju år 2002, tio år 2003, fyra år 2005 och tolv år 2006. Vid början av läsåret var sexton placerade i Lund, tolv på Södertörn, fyra i Växjö och åtta i Malmö. En av doktoranderna i Malmö har under läsåret fått en arbetsplats på högskolan i Halmstad. Flera doktorander har haft annan tjänstgöring i sina anställningar (huvudsakligen undervisning). Dessutom har barnledighet och sjukskrivning gjort att doktorandernas registrering inte varit den maximalt tänkbara (vilken alltså skulle vara 40 års heltidsstudier). Studiestödet har gått ut för några av doktoranderna.

Vid läsårets slut var antalet doktorander 37, eftersom vi har haft tre disputationer under året och inga nyantagna doktorander.

Kursutbudet läsåret 2007 – 2008

Lsåret har kännetecknats av en relativt låg kursverksamhet, främst beroende av att vi inte haft någon nyantagning och att många doktorander befinner sig i slutfasen av sin utbildning. Kursen *Kropp, makt och historia* gavs under höstterminen med Sara Edenheim, Monika Edgren och Gunlög Fur som lärare. Från forskarskolan deltog följande doktorander: Johanna Bartholdsson, Vanja Lozic, Carolina Jonsson, Mikael Pettersson och Åsa Bengtsson. Dessutom deltog följande doktorander utanför forskarskolan: Julia Nordblad och Anna Stark.

Internat

Forskarskolan samlar doktorander och handledare till seminarieinternat för diskussion av doktorandernas avhandlingsarbete två gånger årligen. Förutom forskarskolans doktorander bjuds också andra doktorander från de samverkande högskolorna in. Till internatet i slutet av vårterminen brukar vi dessutom bjuda in internationellt etablerade forskare som kommentatorer.

Med hänvisning till att de flesta doktorander anmält sitt deltagande till historikermötet i Lund ställdes januariinternatet in denna gång.

Juniinternatet hölls vid SOL-centrum i Lund den 9 juni – 11 juni. Utländska gäster var Norbert Götz, docent och forskare vid Renvallinstitutet i Helsingfors, Rochelle Wright, professor emeritus i skandinavisk litteratur (och även i filmvetenskap och Women's studies) vid University of Illinois, Timothy Tilton, professor i Political science vid Indiana University (Bloomington) och Tony Claydon, professor emeritus i Early modern history, Bangor University, UK. Internatet inleddes med att Tony Claydon höll föreläsningen *UK: Europe and the Apocalypse in Seventeenth Century British Thought*. Under internatets andra dag föreläste Norbert Götz på temat *Opposition and Inquisition: The "Hjalmarson" Affair Revisited*, varefter Timothy Tilton föreläste under rubriken *Going Wild? The Unique History of Wilderness Designation in Utah*. De inbjudna gästerna deltog sedan i en paneldiskussion med Eva Österberg som ordförande. Diskussionsämnet var *Sweden viewed from abroad – what is interesting in Swedish history and why?* Under internatets tre dagar hölls tolv seminarier, där de utländska gästerna kommenterade doktorandernas papers.

På juniinternatet deltog – förutom de utländska gästerna – nitton av forskarskolans doktorander, en doktorand utanför forskarskolan samt ytterligare tjugoåttal lärare/forskare.

Internationalisering

Två mobilitetsstipendier utdelades 2008. Anna Nilsson fick ett stipendium för att under två månader vistas vid Ruhr-Universität Bochum. Matilda Svensson, som fick det andra stipendiet, avsåg sig eftersom hon fick ett STINT-stipendium. Istället fick Carolina Jonsson stipendiet för att vistas vid University of Victoria i Canada.

Flera doktorander har, i linje med Forskarskolans internationaliseringsprogram, beviljats extra ersättning för deltagande i internationella konferenser, bland andra European Social Science History Conference i Lissabon under vårterminen.

Antagning

Sex anställningar som doktorand ledigkungjordes i februari med sista ansökningsdag den 13 mars. Samtliga studiestöd skulle placeras vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Vid ansökningstidens utgång fanns det 58 sökande till de sex studiestöden. Av de sökande var 25 kvinnor och 33 män.

I antagningsprocessens första omgång deltog 12 personer, hälften från Lund (tre grupper) och övriga från Malmö, Södertörn och Växjö. "Parmodellen" användes, det vill säga att bedömningarna gjordes gemensamt av grupper om två personer, dock med undantag av Södertörn där bedömarna avgav var sitt omdöme. Efter denna första bedömning identifierades en tätgrupp på 17 personer.

I den andra bedömningsomgången utgjordes bedömarna av de ordinarie lärarrepresentanterna i forskarskolans styrelse. På grundval av denna bedömning beslöt forskarskolans styrelse den 16 maj att föreslå följande till de utlysta anställningarna (utan rangordning):

- Pernilla Bjelkenbrant
- Kajsa Brilkman
- Isak Hammar
- Emma Hilborn
- Johan Stenfeldt
- Helle Strandgaard Jensen

Styrelsen beslöt också att föreslå följande som reserver (rangordning):

1. Peter K Andersson
2. Fredrik Egefur
3. Sanna Henriksdotter
4. Björn Lundberg

Helle Strandgaard Jensen och Pernilla Bjelkenbrant har tackat nej till sina platser. Därför har Peter K Andersson och Fredrik Egefur antagits.

Disputationer

Under läsåret har följande disputationer ägt rum (samtliga i Lund):

Tommy Gustafsson, *En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet.*

Victor Lundberg, *Folket, yxa och orättvisans rot. Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887–1902.*

Henrik Rosengren, *Judarnas Wagner. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920–1950.*

Dessutom har följande licentiatseminarium genomförts (Växjö):

Lennart Karlsson: *Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i Bromölla 1905-1941*

Högskoleverkets utvärdering

Under läsåret har Högskoleverket genomfört sin utvärdering av de 16 nationella forskarskolorna. Under förra delen av höstterminen arbetade ledningsgruppen och styrelsen intensivt med självvärderingen. Förutom en kvalitativ analys skulle ett utförligt statistiskt material skickas in till verket. Den 22 november deltog representanter – lärare och doktorander – för forskarskolan i en hearing i Stockholm. Högskoleverkets rapport kom under våren. Denna innehåller såväl positiva omdömen som kritik mot forskarskolan. I synnerhet kritiseras den låga produktiviteten när det gäller att få fram färdiga doktorer i tid.