

Forskar skolans nyheter

mars 2016

VAD HÄNDER INOM SAMARBETET OCH NÄTVERKET?

Internationellt internat

Den 14-16 september är det dags för FS:s internationella internat där forskare etablerade utanför Sverige kommenterar doktorandernas utkast till internationella artiklar utifrån deras avhandlingsarbete. Internatet, som kommer att hållas på Bäckaskogs slott, är i första hand för de doktorander som inte presenterade en liknande text vid internatet 2014, men alla är välkomna att delta. Vi uppmanar de doktorander som ännu inte har anmält sig att göra detta till Barbro Bergner.

Våra gästande kommentatorer är Gadi Algazi (Tel-Aviv University, gästforskare GU), Dorothy Sue Cobble (Rutgers University, Kerstin Hesselgren professor 2016), David Clayton (York University), Stuart Carroll (York University) och Martina Kessel (Universität Bielefeld). Den 31 maj är sist dag att lämna in texter för språkgranskning, den 1 september ska de färdiga texterna vara inlämnade inför internatet.

Skrivbordsbyte med York

Mellan 9 och 20 maj genomför FS ett första skrivbordsbyte med York University. Tre doktorander, Magnus Niklasson, Xuduo Zhao och María Fernanda Lanfranco, gästar oss i Lund. De kommer att presentera sin forskning på det högre seminariet den 10 maj. Vi hoppas att ni är med och ser till att våra gäster får en fin vistelse!

Samtidigt är vi mycket glada att skicka iväg fyra doktorander från FS till York. Vi önskar Susan Lindholm, Sari Nauman, Avigail Rotbain och Ann-Sophie Mårtensson en givande tid i York!

Vi vill också passa på att påminna om skrivbordsutbytet som vi arrangerar tillsammans med Universität Bielefeld 7-18 november.

Doktorandkonferens

Den 23-25 maj hålls i det tyska Bielefeld en doktorandkonferens för doktorander från FS-samarbetet, York University och Universität Bielefeld. Totalt sex doktorander från FS-samarbetet och fyra representanter för FS och institutionen i Lund kommer att delta. Vi hoppas att detta ska bli avstampet för ett vidare samarbete mellan FS, York och Bielefeld.

Utvärdering

Hanne och Stefan har påbörjat arbetet med FS:s självutvärdering. Planen är att de ska besöka lärosätena den 11 april (Malmö högskola), 20 april (Göteborgs universitet), 26 april (Södertörns högskola) och 9-12 maj (Lunds universitet). Datum för besöket på Linnéuniversitetet är ännu inte fastställt.

Dialogmöten

FS har inlett arbete med att förbättra kommunikationen med doktorandkollektivet och med våra samarbetsparterna vid HT-fakulteter i Lund. Under varje termin kommer ett dialogmöte med vardera grupp att hållas. Under mötena kommer FS:s ledningsgrupp att informera om det pågående arbete och doktorander/samarbetspartners kan framföra frågor och idéer.

Föreståndaren har ordet

Från 9 maj till 20 maj blandar vi för första gången Forskar skolans doktorander med doktorander från York i våra respektive institutionsmiljöer. Fyra doktorander från Forskar skolan reser till York för att arbeta och nätverka och till institutionen i Lund kommer tre doktorander från York. Vi har arbetat hårt för att skapa denna möjlighet för transnationella utbyten och inblick i en forskningsvardag i ett annat land. Vi hoppas att alla vill ta väl emot våra gästar och vara med att skapa två spännande veckor för alla. Och till hösten planerar vi ett liknande utbyte med doktorander från Bielefeld.

Hanne Sanders

KALENDARIUM

Aktiviteter fram till juni. Se respektive lärosätes hemsida för mer information.

VIKTIGA DATUM I FS

2016.04.04 DISPUTATION

Per Höjeberg disputerar på avhandlingen "Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945". Opponent är Pär Frohnert. LU

2016.04.18 SAMARBETSRADET
Samarbetsrådet träffas i Lund.

2016.04.29 DISPUTATION

Bonnie Clementsson disputerar på avhandlingen "Förbjudna förbindelser. Föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940". Opponent är Karin Hassan Jansson. LU

2016.05.09-20 UTBYTE
Skrivbordsbyte med York University

Temadag med Geoffrey Cubitt

Den första veckan i juni gästas FS av historikern Geoff Cubitt, verksam vid Institute for Public Understanding of the Past, University of York. Han forskar bland annat om olika former av historiebruk, särskilt om hur konstruktioner av förflutenhet såsom minneshögtider används politiskt. Den 1 juni håller Cubitt temadag "A conceptual anatomy of commemorative practice" i Lund. På eftermiddagen finns det möjlighet för FS:s doktorander att delta i tutorials. Den 2 juni är Cubitt även på Malmö högskola, där han talar om "Museums and narrativity", tillsammans Chris Tuckley (York University), som gör en presentation på temat "Historical reenactment".

Temadag och tutorial med Silvia Tschopp

Den 18 maj anordnar FS en temadag med Silvia Tschopp i Lund. Tschopp är professor vid Institut für Europäische Kulturgeschichte, Universität Augsburg i Tyskland. Hennnes specialintresse gäller medier, litteratur och kultur i det tidigmoderna Europa. Titeln på den öppna föreläsningen i Lund är "Cultural History - Trends and Perspectives". FS inbjuder också doktorander vid HT-fakulteten och våra samarbetspartner att delta i en tutorial med Tschopp. Där kommer Tschopp att diskutera kortare texter skrivna av doktoranderna. Anmälan sker senast den 18 april till Maria Småberg. FS betalar resan för de doktorander från samarbetet som vill delta. Dead-line för texter är den 9 maj.

FS:s kurser under 2017

Två valbara kurser kommer att ges under 2017, det handlar om "Att se ytans djup: vardagsliv och samhällsordning 1600–1800" (VT 2017) med Leif Runefelt (Södertörns högskola) och Christopher Collstedt (Lunds universitet) som lärare och "Kunskapshistoria" (HT 2017) med Kenneth Nyberg (Göteborgs universitet) och Johan Östling (Lunds universitet) som lärare. FS garanterar att dessa kurser kommer att ges. De som har anmält sig till respektive kurs kan således vara säkra på att kunna gå kursen. Kurserna är fortfarande öppna för anmälan! Hör av er till Maria Småberg

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE

Tankar efter skrivbordsutbytet 2016

I mars genomförde FS skrivbordsutbytet. Vi bad Marie, från Köpenhamns universitet att berätta hur det var att vara gäst i Lund.

Da jeg mødte frem ved Historiska institutionen i Lund blev jeg taget rigtig fint imod, og jeg fik god hjælp til at komme på plads ved mit nye skrivebord.

I løbet af mit ophold fik jeg mulighed for at præsentere mit projekt på et seminar, og det havde jeg utroligt stort udbytte af. Der er i det hele taget en god stemning på institutionen, og jeg synes, at jeg har lært mange nye mennesker at kende – doktorander såvel som forskere. Mange har været interesserede i at høre om mit projekt og er kommet med konstruktive

kommentarer, som jeg nu kan tage med mig tilbage til København.

Det har også været både interessant og lærerigt at være en del af et andet forskningsmiljø. Heldigvis viste det sproglige sig for mig som dansker næsten ikke at volde nogle problemer. Alt i alt har det at være væk fra de vant rammer hos Københavns Universitet og komme på et kort skrivebordsbytteophold i Lund været en rigtig god oplevelse, og jeg vil til enhver tid anbefale andre at tage på et lignende ophold. Jeg håber desuden, at jeg i fremtiden får mulighed for at holde tæt kontakt til forskere og doktorander ved universitetet.

Marie Møller Christensen

2016.05.16 DIALOGMÖTE
FS ledningsgrupp håller dialogmöte med samarbetsparterna på HT-fakulteten i Lund.

2016.05.18 TEMADAG & TUTORIAL
Temadag med Silvia Tschopp i Lund, tema "Cultural History - Trends and Perspectives"

2016.05.23-25 KONFERENS
Konferens i Bielefeld för doktorander från FS, York University och Universitat Bielefeld.

2016.05.31 INLÄMNING
Sista dag att lämna in text till språkgranskning inför det internationella internatet

2016.06.01 TEMADAG & TUTORIAL
Temadag med Geoffrey Cubitt, "History and Memory". LU

2016.09.14-16 INTERNAT
FS:s internationella internat på Bäckaskogs slott.



AKTIVITETER PÅ LÄROSÄTENA

2016.04.08 SEMINARIUM
Joel Rudnert: Barn talar om historia. MAH

2016.04.12 SEMINARIUM
Paul Borenberg: Vagar framåt i forskningen om tjänstefolk. GU

2016.05.03 SLUTSEMINARIUM
Kim Olsen, slutseminarium. Opponent: Martin Linde & Maria Cavallin Aijmer. GU

2016.05.10 SEMINARIUM
Skrivbordsbyttardoktorander från York presenterar sina ämnen. LU

2016.05.12 SEMINARIUM
Gustaf Fryksén & Kristoffer Edelgaard Christensen. LU

2016.05.24 SEMINARIUM
Per Boberg. LNU



Fem snabba frågor till Per Höjeberg

Den 4 april disputerar Per Höjeberg på avhandlingen "Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945". Vi pratade med Per om tiden som doktorand.



den egna kårens ideal. Den senare avvisades på ett ideologisk plan, men de utopiska dragen i den unga sovjetstaten sågs även som en positiv utmaning att ta efter, främst de reformpedagogiska framstegen i den sovjetiska skolan. Båda utmaningarna påverkade i grunden kåranda och identitet hos de undersökta folkskollärarna och läroverkslärarna, något som har fått konsekvenser ända in i vår tid.

Berätta om ett fint eller roligt minne från tiden i FS. *De finaste och roligaste minnena från forskarskolan är nog de små och informella mötena på dessa internat, möten där något oväntat inträffar. En icke förväntad händelse av lite mer komisk karaktär inträffade då vi en kulan januari dag 2015 stod och väntade på en buss som skulle ta oss till Rúst-hållargården i Arild. Chauffören glömde dock bort att vi var några förväntansfulla deltagare som stod och väntade utanför centralstationen i Lund och körde bussen direkt från Malmö till Arild. När vi fick detta klart för oss blev stämningen paradoxalt nog lite uppsluppen och vi satte oss på ett café för att begrunda hur tokigt tillvaron kan bli.*

Dina tre bästa tips på hur man klarar doktorandtillvaron? *Jag har ganska många yrkesverksamma årbakom mig. Detta båda hjälpte och stödde mig som doktorand. Till det positiva hör en förmåga att hantera stress, jag har lärt mig att arbeta*

lugnt, metodiskt och effektivt och inte skjuta upp tråkigt arbetsuppgifter. Det svåra för mig var att hantera den frihet som en doktorandtid innebär. Frihet är ju alltid svårt att hantera. Forskning innebär att helt få sätta sig själv i centrum, en härlig upplevelse som dock kan leda till att de egna grubblerierna tar över lite för mycket och förvirrar mer än bygger upp. Då är det skönt att vara en del av en forskarskola. De intensiva internaten har varit oerhört jobbiga, men samtidigt något jag inte hade velat vara utan. Att få de egna tankarna utmanade och samtidigt få utmana andras tankar har varit oerhört stimulerande.

Detta hade jag inte kunnat vara utan under doktorandtiden: *Jag har haft förmånen att tillhöra inte mindre än två forskarskolor. Den första bestod enbart av yrkesverksamma historielärare, vilket på gott och ont präglade denna forskarskola. I den andra, mer "reguljära" forskarskolan, trodde jag länge att jag var den äldsta deltagare, tills jag vid det ovan nämnda internatet i Arild fick i uppgift att opponera på ett PM från en betydligt äldre person. Forskarmiljön är nog den minst ålderdiskriminerande vi har i detta land. Det har alltid känts som om ålderskillnader enbart är något som berikar tankeutbytet. Det kanske beror på att tidsaspekten alltid har varit central i vår forskning och att generation snarare är något som utmanar än görs till något negativt.*

Detta ser jag fram emot att göra efter disputationen. *Tiden i dessa forskarskolor har varit en både upplivande och föryngrande tid för mig. Föryngrad av dessa fem år i två forskarskolor, och efter 30 inrutade år som historielärare, hoppas jag nu med min doktorsexamen i bagaget, få ägna de sista åren av mitt yrkesverksamma liv åt lärarutbildning och få vara med och se en ny generation av historielärare komma ut på banan.*

Beskriv din avhandling i fem meningar! *Min utbildningshistoriska avhandling handlar om möten mellan ideal och identiteter. Den svenska lärarkåren med sin identitet och sina ideal utmanades under mellankrigstiden av den tyska nazismen och den sovjetiska kommunismen. Den första utmaningen avvisades entydigt som stridande mot*

Fem snabba frågor till Bonnie Clementsson

Den 29 april disputerar Bonnie Clementsson på avhandlingen ”Förbjudna förbindelser. Föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680–1940”. Vi passade på att ställa några frågor till Bonnie.

Bonnie, beskriv din avhandling i fem meningar! *Under tidigmodern tid var svensk rättspraxis bland Europas strängaste när det gällde hanteringen av incestbrott. Idag utmärker sig Sverige för en ovanligt liberal lagstiftning. I avhandlingen undersöker jag vilka normer som har legat till grund för den teoretiska lagstiftningen och den praktiska hanteringen av incestärenden i olika perioder från 1680 till 1940. Jag är speciellt intresserad av hur frivilliga relationer har bedömts och har därför inkluderat både brottmålsmaterial och dispensansökningar i studien. Även om incestdebatten i olika tider har dominerats av religiösa, moraliska och senare medicinska föreställningar, visar undersökningen att det ofta har varit helt andra värderingar som fått avgörande – ibland livsavgörande – betydelse för utfallet av olika incestärenden.*



Berätta om ett fint eller roligt minne från tiden i FS. *Jag kommer att tänka på första fikastunden med de fyra kollegor som blev antagna samtidigt som jag. Efter in-*

troduktionen gick vi på café för att lära känna varandra och vi kom snabbt in i en trevlig gemenskap.

Dina tre bästa tips på hur man klarar doktorandtillvaron? *1. Lyssna på alla men bestäm själv. 2. Sätt upp realistiska delmål från början och följ dem. Det är inte trevligt att behöva jobba med kniven på strupen sista året för att man har tagit det för lugnt första året. Med en jämn fart blir hela processen mindre stressig. 3. Gläds åt de möjligheter du erbjuds och den gemenskap du har bjudits in till istället för att leta brister i systemet!*

Detta hade jag inte kunnat vara utan under doktorandtiden: *Jag hade inte velat undvara min familj som ger mig distans och balans i livet mellan jobb och fritid.*

Detta ser jag fram emot att göra efter disputationen. *Att spela mer bridge!*

